

Noor Hardan#



NOORS DAGBOK



Kapitel 1- Galleriet

Huvudperson: Nour hon är 12 år och älskar choklad och bor i. oxelösund. Och tycker om tennis. Och har bruna ögon.

Kompisen: Lele hon är long fin tycker om kläder och baka.

Reserven: Moria snäll rolig fin vi två älskar varandra .

Antagonisten/ Någon elaking: Karin hon är jätte elak hon är alltid arg och skriker.

Idolen: LEEN hon är rolig tycker om att leka och tycker om sitt hår.

Gänget: Karin och hennes gäng dem är jätte dryga de vill bara göra bråk.

Ordningen: Faten hon tycker mycket om ordning.

kap 2 september

Första september

Hej dagboken!

Idag när jag var i skolan hade jag gjort fart till en elev på gungan. Då ramlade han och sedan kom en lärare som blev arg på mig. Sen gick hon men efter lunchen hade vi rast.

Jag såg mina kompisar springer mot mig. De sa att läraren ringt till min mamma och när jag kom hem så fick jag utgångsförbud.

Nu ska jag berätta varför jag skriver i en dagbok. För att veta vad jag gjort fel i mitt liv och jag tyckte också att det är roligt att skriva dagboken. Jag har fått boken av min mormor.

kapitel-3 oktober

Hej dagboken! Nu ska jag berätta om hur jag bor

Adressen

Jag bor i Frösäng i ett turkos radhus .

Vi som bor här

De som bor med mig är föräldrar och mina syskon och jag har katt och fiskar.

samlingspunkten

Jag och min familj samlas och pratar med varandra när vi ska gå och sova så går vi till mammas rum och samlas .

Farligaste platsen

Vinden är den farligaste platsen som jag inte tycker om.

min hemliga ställe

Min hemliga plats är trädgård jag sitter själv och tänker.

området

Ort ås finaste mycket affärer och mycke träd och blommor och leksaker som barn kan leka med.

kap 4 November

“Hej dagboken”!

Idag ska jag berätta om min skola . D-skola min lärare är jätte snäll. Jag gillar matte och svenska och idrott för att det är roligt. Och gillar inte engelska.

25 i november

Idag hade jag kemi sen hade jag gått på rast och lekt kurragömma. Sen hade vi matte sedan hade vi gått på lunch och där efter svenska jag hade läsförståelse. Sedan slutade vi och gick hem.

Kap 5 December

10/12

Hej dagboken!

idag har jag fått en mail av en pojke.

Han behövde

hjälp med en affär. Det står så här i brevet.

Först ska du göra ordning konservburk.

Sen ska du gå köpa rensmedel och torka golvet.

Sedan går du och stor på kassan.

M.V.H OLOF#

7/12

Hej dagboken Nu ska jag

berätta hur gick det på

uppdraget. Det var dåligt jag var

jättetrött. Jag hade städat och

torkat golvet och sedan stod jag

på kassan.

6-kap Januari

första januari

Hej dagboken !

På julavslutning va vi i skolan. Vi har fått tårta och pysslade och jag lekte med mina kompisar. På jul lovet hade vi åkt till Stockholm. Och träffade morbror och åt tillsammans i en restaurang. Sedan följde han oss hem.

Så ringde vi till min andra morbror att komma till oss. Nästa dag hade dem gjorde surprise. De kom alla till ammans mamma va jätte glad och jag och mina syskon har fått godis och hade jätte glada med de .

kap 7 Februari

12/2

Hej dagboken !

Idag ska jag berätta hur går till på skolan.
det går ganska dålig .Det finns en gäng som
mobbar mig de är veldig äckliga mot mig. Jag

gör ingenting .Två av de är klass 5A som
heter Fredrik och Ben .Och två tjejer av 4A
Karin och sali sedan skrev jag ett brev .till
rektor och det står i .

Hej rektor jag ville prata med deg.Om en
problem

det finns en gäng som retar mig. De från 5
heter Fredrik och Ben och 2 av 4. heter Karin
och Sali. när jag är i skolan så puttar de mig
Och slor meg

jag vill att du ska lösa problemet. !!

kap 8 Mars

18/3

Hej dagboken!

Idag på morgonen har jag sett på tidning en reklam.

Det är en låda som har alla olika typer av färger. Det va jätte snygga färger de sa på reklamen att de finns 100 olika färger. Sedan har jag sprungit till mitt rum. Och hämtade pengar och sa hejdå. När jag kom till affären så köpte jag det .När jag va på trottoar öppnat jag det. Jag kunde inte vänta och har målat . Och när jag hade gått hem .

19/3

Låt jag det torka

så såg jag att det blivit jäkligt färg så har jag sprungi och ska lämna det så såg jag gänget .

2/1

Har rektor pratat med deras föräldrar. Och har fått en monad och lära sig: och varje dag på morgonen kommer de till skolan och lär sig hur pratar med barn. Och nu blev de snälla .

Kap 9 April

4/9 Hej dagboken!

Idag va jag jätte glad för att min idol ska komma till mig. Som är Leen när hon va hemma hos mig så drack vi ius och åt tårta och chips och lek jätte mycke . Och sa att vi ska träffas nästa vecka. Nästa veck träffades vi i stan och jag har bjudit henne på pizza .Sedan när vi va klara så åt vi godis och går vi runt och gick hem .

kap -10 Maj

Hej dagboken!

Sommarlovet är närmare och närmare.
Det börjar andra veckan av juni . Och jag är
jätteglad. Nu ska jag skriva till
er vad ska jag göra på sommarlovet.

Nu ska jag skriva till er vad skriver jag min
dagbok .Jag skriver det i den skogen det
skogen lekte jag när jag va liten.

Detta ska jag göra i sommar:
Jag ska åka till gröna lund i stockholm.
Åka till restaurang och äta glass.
Simma med mina kompisar.
Träffa min morbror.

Det här vill jag inte komma ihåg:
Jag vill inte komma ihåg det gänget.
När gänget slor meg.
Mycke läxor.

Det här vill jag komma ihåg
Mina Lärare som va jätte snälla.
Mina kompisar som va skissta .
Min skola som va fin .

*På D-skolan i Oxelösund
får alla eleverna
möjlighet att skriva egna
böcker. Dessa publiceras
på bokisonline.se. Alla
har något att berätta och
alla kan bli författare.
Ett urval av e-böckerna
trycks nu av Svenskt
Skolfoto. Detta är
möjligt tack vare
finansiering av
Majblomman.*



MAJBLOMMAN

i Oxelösund